

BØRSEN.

REJSER

fredag 8. november 2019



SOLKYSTENS ZENIT

Marbella er meget mere end en bagende varm turistfælde

Side 8

HIPSTERKVARTERET

Trendy kaffe og hippe butikker i Mexico Citys Roma Norte

Side 10

CAMINOEN



Reggae og rolig luksus på Jamaica

De fleste forbinder nok Jamaica med rigelige mængder reggae og den sødlige duft af ganja i luften. Og selvom de to ting da også er svære at komme uden om, er Jamaica meget mere. For overalt skyder luksuriøse boheme-hoteller og økologiske resorts op og byder sig til for turister på jagt efter et afslappet ophold i den caribiske sol. Side 4-6



JAPAN

DEN KLASSISKE REJSE

Åndehuller i Tokyo, templer og smukke haver i Kyoto, madglæde og smukke seværdigheder i Osaka.

17 dage fra:

13.290,-



C&C Travel

— Rejser med et menneskeligt ansigt

KØBENHAVN: tlf. 3315 3322

ÅRHUS: tlf. 3338 0073

www.cctravel.dk

SAMMEN SKRÆDDERSYR VI
DIN DRØMMEREJSE

Mexico City er alt andet

...i hvert fald hvis du besøger nabolaget Roma Norte, der med sin charme og kant er byens svar på københavnske Vesterbro i mexicanske klæder. Roma Norte, i daglig tale blot kaldet Roma, er hipster for alle pengene og en balanceret blanding af charmerende huse, rå betonbygninger, parker, specialkaffebarer, restauranter og gallerier på strøbe. Her er hyggeligt som i en lille landsby og trygt som København på en sommerdag

Af Christina Revira Møllerup



Foto: Christina Revira Møllerup

KOM GODT RUNDT

I Roma går man til alt, så nemt er det. Skal man dog uden for bydeleens grænse og anuse til andre dele af den enorme by, så fungerer Uber formidabelt. De mexicanerne, der er tilmeldt Uber, gør en dyd ud af at holde deres biler rene for at få gode anmeldelser, hvilket ikke kan siges om de lokale taxier. Og der er stort set altid en bil klar, inden du kan nå at sige "taco".



SPIS FINT

For fine dining er La Rosetta stedet. Her forenes luksusgårdhave i et klassisk Roma-hus med noje udvalgte sæsonvarer på et evigt skiftende menukort. Den mexicanske kok Elena Reygadas ejer både restauranten La Rosetta og tre bagerier af samme navn. Bagerierne er små og altid fyldte, men med lidt tilmodighed får man plads bug dem lille disk og kan nyde kaffe og kage så fuglene synger.

Restauranten ligger på Colima 366. Bagerne har adresse på Colima 179, Puebla 242 og Høvre 73.

Foto: Christina Revira Møllerup



PR-foto: Galería OMR/Rory Gardiner

KUNST PÅ PROGRAMMET

Mexico City har den største koncentration af museer i landet, og galleriene følger også godt med. I Roma er der flere små gallerier, ofte i forbindelse med en café eller restaurant. Et af de større og vigtigste gallerier er OMR, der løbende har udstillinger med både mexicanske og internationale kunstnere. På deres hjemmeside kan årets program findes. Se galeriaomr.com. Kunsgalleriet ligger på Córdoba 300.

end du forestiller dig...



Foto: Christina Rovira Møllerup

SPIS CHURROS TIL MORGENMAD

De såkaldte spansketrør, som de fleste måske kender fra Tivoli eller diverse festivalpladser, bliver løftet til nye højder hos Churreria El Moro. Stedet er ikonisk og har levet af at lave churros siden 1955, så det er ikke så underligt, at de kan derves kren. De lune churros dyrpes i varm, smeltet chokolade og er en klassisk morgenmadsspise blandt de lokale. El Moro er i øvrigt et af de steder, der tager kundeservice seriøst og har personale i perfekte uniformer på stribet klar til at servicere (sukker)sultne gæster.

Find dem på adressen Frontera 122.



PR-foto

SHOP BÆREDYGTIGT

Carla Fernandez er en mexicansk designer, der arbejder ud fra mexicanske traditioner og altid med et bæredygtigt perspektiv. I 2017 indgik hun samarbejde med Southwest Airlines, hvor hun overtog hundredevis af deres brugte liedersæder, som blev omdannet til accessories af lokale håndværkere i syv forskellige mexicanske stater. I Roma ligger en af flagdshusetikkerne, som er et must for mode- og miljøbevidste kvinder.

Gå på episodetil på Av. Alvaro Obregón 200.



PR-foto

KAFFE MED DE LOKALE

Hvis jobbet kræver lidt tilstedeværelse under rejsen, så tag computeren under armen og ryk ned til Dosis café. Her sidder alle de lokale og digitale nomader side om side, mens der drikkes kvalitetskaffe og spises avocado-toasts og bananbrød i stor stil. Er der barn med på turen, så tag det hele som take-away og smut over til den lokale park kun tre minutters gang derfra.

Dosis ligger på Av. Alvaro Obregón 248.



PR-foto

MEXICO CITY'S MADMEKKA

Mercado Roma er Romas svar på Københavns gamle papirøen og et madmekka uden lige. Alt fra is til tacos, paella og quesadillas kan findes i Mercado Roma, hvor der også er gratis live musik og stand-up på udvalgte datoer.

Markeder har til huse på Caffe Querétaro 225.



PR-foto

EN NAT I HIPPE RAMMER

Mens der er kaffebarer og tacocovne på ethvert gadehjørne i Roma, så er hotellets lidt en anden snak. I hvert fald hvis det skal være andet end et standardiseret kædehotel. I det tilstødende nabohus Condesa ligger det fashionable hotel Condesa DF, der med sin unikke tagterrasse giver god grund til at blive for mere end blot et par dage. Condesa er en mere etableret udgave af Roma og kun fem minutter til fods derfra.

Tek ind på Av. Veracruz 312.